

S-EAU-S SAHEL en DE DANS RUH presenteren:

Dansen tot het regent!

Activiteit in het kader van BELMUNDO

Ervaar jij water nog als bron van leven? Heb jij ooit kunnen voelen wat droogte is? Geen enkele druppel water die nog uit de lucht valt... Alles wordt dor... Mensen en dieren verlangen wanhopig naar water.

In onze westerse wereld kunnen de witte magiërs van de meteorologie het probleem misschien gedeeltelijk oplossen. Maar zijn hun oplossingen altijd even ethisch verantwoord?

Op deze avond kan je beleven hoe het er elders aan toe gaat, waar mensen nog beroep doen op rituelen en tovenaars. Ze brengen offers en dansen... Dansen tot het regent?

Onze Afrikaanse griot brengt een legende tot leven. Kom en laat je betoveren door zijn verhaal. Laat je meevoeren door de kracht van regenrituelen: Samen dansen wij tot het regent. Nadien is er nog ruimte om bij te praten met een drankje en een hapje.



zaterdag **26 Maart 2016** van 18u tot 21u

@ **Buurthuis Sluizeken-Tolhuis-Ham**

Godshuishammeke 20 - Gent

Gratis inkom!

Gelieve op voorhand in te schrijven bij Abdoulaye; 0485/55 19 09 of info@seau-s.org
of Annick 09/222 83 35 of de.dans.ruh@telenet.be

